

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.  
Je hebt het met veel geduld gedaan.  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,  
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

## Koen De Paepe

geboren op 26 december 1968  
overleden op 15 februari 2024

Met speciale dank aan dr. Koen Venus,  
familiaal helpster Leentje Teugels voor de goede zorgen.

En Ingrid Verhavert en Lili Stevens voor de Mental support.

Er is geen gelegenheid tot groeten.

Naar mijn wens heeft er geen uitvaart plaatsgevonden en is mijn as toevertrouwd aan de zee.

*Lieve mensen,*

*De dag is gekomen dat ik voor eeuwig mag dromen.*

*55 jaar geleden ben ik geboren maar groeide niet uit als een doorsnee gast want ik werd met een handicap belast en zag mezelf dan ook jaren, vooral naar de buitenwereld, als ene die niet in het plaatje past.*

*Echter bleek, vooral in mijn laatste maanden, dat ik nog betekenis had voor vele mensen, meer dan ik ooit had durven wensen.*

*Hier werd ik recent van bewust en deze gedachten heb ik meegenomen in mijn eeuwige rust.*

*Bedankt hiervoor, voor jullie gaat het leven gewoon door.*

*Geniet van elk moment, schreeuw elk geluk van de daken en weet dat ik over jullie zal waken.*

*Liefs Koen*

Rouwadres: Familie Koen De Paepe  
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes  
Bruul 10, 2570 Duffel  
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: [www.dirkbroes.be](http://www.dirkbroes.be)



*Koen  
De Paepe*

*1968 - 2024*